

# Bodrum i Tyrkiet i maj 2013

Vi havde en dejlig ferie i Bodrum – først kommer billederne – derefter teksten



Karin fotograferer altid smukke blomster



**Stranden ved Siesta Hotel, udsigt fra vor balkon til hamman og køer på bakkeskråningen.  
Et par cocktails, som vi fik på Tropicana Hotel og en fin gul blomst.**













































































## Lidt notater fra vor tur til Bodrum

**10. maj:** Michael kom og spiste frokost med os, vi havde kylling. Derefter kørte han os til lufthavnen, hvor vi skulle møde kl. 14. Vi havde købt rejsen på **Bravo Rejsers auktion** på rejsemessen i Bella Centret i februar for 1990 kr. pr. person. Flyveturen med Primera Air gik fint, og passagererne klappede ihærdigt, da vi landede i **Milas Airport**. Den var stor og flot, og var knapt færdigbygget. Jeg måtte købe et visum pga. mit norske pas. Nadja og Cathrine hed de to søde unge guider, som modtog os, og sørgede for de 40 minutters bustransfer til **Hotel Siesta Apart i Gümpet**.

Vi syntes meget godt om hotellet, der var enkelt og funktionelt, og fungerede sammen med nabohotellet Tropicana. De lå umiddelbart til egen strand med liggestole. Vi havde en pæn 2 værelses lejlighed med bad og balkon. Der blev gjort rent og skiftet linned hver 3. dag, og vi kunne selv sørge for nogle måltider i det veludstyrede køkken. Fra balkonen havde vi udsigt over hotellets hamman og på de **8 gamle vindmøller** og de **fritgående køer**, som gerne ville ned til græsarealerne ved stranden – hyrden måtte løbe efter dem. Vi kunne også se solnedgangen over Gümpet-bugten. På værelsets TV så vi mest BBC World. Vi sov godt i de 2 enkeltsejle.

**11.maj:** en bus hentede os om formiddagen til **velkomstmødet** på en restaurant, hvor vi fik lidt almene informationer, og hørte dansk popmusik over højttaleren. Vi gik tilbage til hotellet via Bar-street og strandpromenaden, og spiste **frokost** undervejs – chicken curry og hvidvin til Karin og lasagne og Efes øl til Martin. Det blev ialt 30 TL = 100 kr., så prisniveauet for mad på restaurant var ca. det halve af i Danmark. Tilbage på hotellet lavede vi kaffe, skrev 5 postkort og så nogle mennesker få muddermaske i det tyrkiske bad. Derefter lå vi **nogle timer ved poolen**, hvor vandet føltes lidt koldt, men nok ikke var det. Det er tidligt på sæsonen, og hotellet er kun sparsomt besat, hvilket er behageligt for os. Vi kan også se, at der er masser af store caféer og barer, og vi forestiller os, at der nok er masser af fest, ballade og støj i højsæsonen, og det er sikkert også meget varmt, så vi tror, at det er bedst at komme i maj og oktober.

Vi var også velkomne ved poolen på Hotel Tropicana, og vi fik et par **cocktails** derinde – ”Brain Damage” og ”Desert Storm” var de fantasifulde navne. Begge hoteller havde minimarked i receptionen, hvor vi kunne købe vand og lidt madvarer. Vi fik suppe med spaghetti til aften. Der var en flot udsigt over lysene i bugten, og der var fyrværkeri – måske blev der holdt bryllupsfester. Vi så flagermus flyve forbi i mørket.

**12. maj:** det var søndag og Mors Dag, og vi stod op til et flot vejr. Jeg var næsten hver dag oppe et par timer før Karin, og morgenmaden ordnede vi selv på hotelværelset. Kl. 12.45 blev vi hentet til en **byrundtur** i bus. Vi skulle først op og se de **8 antikke vindmøller** og den flotte udsigt. Men vi kunne ikke komme helt derop pga. en forårsfest, hvor man satte drager op og fejrede starten af turistsæsonen. Vi fortsatte til **Mindos Porten**, som er rester af en bymur fra 400. f. Kr. Alexander d. Store havde med besvær overvundet forsvarerne. Og en Poul Pedersen havde bidraget med

udgravning og forskning – han er professor på Syddansk Universitet. Vi fik også frokost her – en tyrkisk sandwich med chicken kebab. Så fortsatte turen til **Bodrum Gold Center**, hvor de bød på æblejuice og kaffe, og til en **lædershop**, hvor der var modeopvisning. Vi så det romerske amfiteater med plads til 4000 personer. Vi skulle også besøge en souvenirbutik, hvor de solgte turkish delight til 9 TL for 100 g mod 2 TL i andre butikker. Turen sluttede i centrum af Bodrum, hvor vi kunne promenerer fra busstationen af en shoppingsgade til den **flotte havnepromenade** med mange flotte yachter. Vi så den flotte **korsridderborg** fra afstand, og købte færgebilletter til Kos.

Der var mange fine tyrkiske flag og mindesmærker for Tyrkiets landsfader **Mustafa Kemal Atatürk**, der døde i 1938. Blandt hans mange bedrifter for Tyrkiet var at sørge for landets selvstændighed og enighed, et latiniseret alfabet, en moderne kalender (se fotoet med gravstenen), almen skolegang og afskaffelse af analfabetisme, kvindefrigørelse, forbud mod flerkoneri og slørtvang, valgret for kvinder og mange andre moderne tiltag. Vi hørte kalden til bøn fra en minaret. Vi købte lidt frugt på et marked, og bussen kørte os hjem til hotellet, hvor vi spiste **aftensmad ved poolen**: Karin fik noget tyrkisk, og Martin fik lasagne.

**13. maj:** vi ringede til **Moana**, der havde fødselsdag, men vi fik ikke fat i hende, så vi sang **fødselsdagsang til telefonsvareren**. Karin ringede til Michael. Vi besluttede os for at gå til Bodrum, og først skulle vi op ad en stejl bakke og forbi en militærkaserne. Vi gik lidt fejl og kom forbi Mindos Porten igen. Vi handlede i Migros – et fint moderne stort supermarked. Og vi passerede ruinerne fra **Kong Mausolus store bygning**, der blev regnet for et af antikkens 7 underværker. Efter 2 timers vandretur kom vi til havnepromenaden, hvor vi valgte at spise frokost. Martin ville have kyllingesalat, og Karin fik kyllingegryde og tyrkisk tea on the house. Der kom et heftigt tordenvejr med masser af regn, mens vi sad på restauranten, og da det stilnede af, tog vi en taxi tilbage til hotellet. Der var utroligt mange gule taxier i Bodrum.

Vi hvilede lidt om eftermiddagen, jeg læste "Knocking on Heaven's Door" og fik næsten lært Standard Teoriens elementer udenad, mens Karin gættede kryds og tværs. Vi havde fyrfadslys med til at øge hyggen. Vi fik sendt en e-mail fra hotellets reception. Senere **gik vi langs Gümpet-bugten** helt til den modsatte side, hvor vi forsøgte med et par cocktails inden hjemturen – denne gang hed de "Turkish Devil" og "El Presidente". De kostede 10 TL = 33 kr. Vort TV var slået ud af tordenvejret. Karin SMS'ede og ringede til Michael. Karin fotograferede mange smukke blomster.

**14. maj:** Vi stod op kl. 6, for vi skulle hentes af en bus kl. 7.35. Den kørte os til Bodrum Cruise Terminal, hvor vi skulle med en færge til **Kos**. Der var paskontrol og taxfree shop. Vi kunne sidde udendørs på færgen, og overfarten tog 40 minutter. Man kunne tydeligt se Kos fra Bodrum. Efter den græske paskontrol gik vi op til det gamle **Hippokrates Træ**, hvor der også var en moske med minaret, justitspalæet og ruiner fra et gammelt græsk marked Agora. Vi spiste frokost på den elegante **restaurant "Platanos"**, hvor vi fik græsk salat og retzina, mens der lød dejlig græsk musik fra højttalerne. Vi kiggede lige ind i øens borg og forsvarsværk.

Vi skulle fordrive hele dagen i Kos, og vi beundrede husende, gaderne, bourgainvillea-blomsterne, og Karin tog mange billeder. Vi fik **kaffe og isdessert "Denmark"** på Café Sunlight" ved havnepromenaden. Vi gik til posthuset af en allé med appelsintræer, og der var hyggelige caféer under store træers grene. Vi havnede i en farverig **markedsbygning**, hvor vi købte for 46 Euro – vi fik et par flasker retzina og en del krydderier, sæbe og honning. Og så fordrev vi ventetiden til færgeafgangen med en spadseretur langs havne og et hvil på en café, hvor vi fik friskpresset appelsinjuice. På færgen hjem fik vi en snak med en litauisk guide fra [www.testour.lt](http://www.testour.lt). Hjemme på hotellet spiste vi brød, skinke, ost, suppe, tomater og vindruer fra Kos. Udflugten varede over 11 timer.

**15. maj.** Vi stod op til meget fint vejr, og tilbragte formiddagen på solstole **på stranden** og ved "Tropicana"s pool. Ingen sælgere forstyrrede os på stranden. Karin læste "Hertig Larsson" af Odelkrona. Jeg løste sudoku'er i den bog, jeg havde fået af Dorte. Vi delte en frokostpizza i hotellets restaurant. Vi holdt os på værelset i de varmeste timer. Kl. 17 fik vi et glas retzina og oliven fra Kos på vor balkon, og derefter gik vi langs strandbugten til **restaurant "Golden Knife"**, hvor vi satte os ved et bord helt nede ved vandkanten. Her fik Karin fisk (sea bass) med raki, og Martin fik vegetarisk penne. Det var meget stemningsfuldt. Og vi kunne vende tilbage til hotellet efter endnu en dejlig dag.

**16. maj.** Vi vågnede igen til en dag med meget flot solskin. Vi **lå ved poolen** hele dagen, og vi var ved at blive godt solbrune. Karin ringede til Michael. Jeg læste "Exgangster" af Josh Bazell, som er læge. Det var en bloddryppende historie, og jeg vil give bogen til Heiner. Sent på eftermiddagen vandrede vi igen til Bodrum, og spiste **aftensmad på en tyrkisk restaurant** på havnepromenaden. Vi fik mezeler til forret (en samling varierede forretter), og til hovedret fik vi mixed grill med kylling, lam og oksekød. Vi tog en dolmus tilbage til hotellet, og så i TV, at den tyrkiske præsident Erdogan var på besøg hos Obama i Det Hvide Hus. Der er jo borgerkrig i Syrien, og mange flygtninge i Tyrkiets grænsebyer.

**17. maj.** Igen **en formiddag ved poolen**, og kl. 12 forlod vi værelset og deponerede vor bagage i hotellets reception. Så tog vi igen nogle timers solbad, inden vi gik en **tur op til Gümpets centrum** og hjem via Bar Street og Strandpromenaden. Vi spiste aftensmad i hotellets reception, og fik lavastensbrød af den flinke tjener. Vi blev hentet kl. 18.15 og kørt til Milas Airport. Turen gik ad en flot strandvej, hvor man kunne se, at de var ved at opføre mange nye hoteller - nogle i den absolutte luksusklasser. Primera Air var 35 minutter forsinkende. Vi SMS'ede med Anne-Marie. Karin ringede til Michael, som vil hente os i Kastrup.

**18. maj.** På flyveturen hjem hørte vi på 2 meget dumme og højttalende damer, hvoraf den ene havde flyskræk. De sad lige bag ved os. Vi var hjemme kl. 00.13, og ude i bagagehallen kl. 00.30. Men Novia skuffede igen, og vi fik først vores kuffert kl. 01.00 på et bånd, der var mærket med bagage fra PC 833 fra Istanbul. Vort fly hed PF 0586 fra Milas. Man burde skrive en klage til Novia. Michael var der og kørte os hjem. Økonomien for turen således ud: køb af rejserne hos Bravo Tours: 3900 kr. + forbrug på 3500 kr. = 7400 kr. dvs. 920 kr. pr. dag eller 460 kr. pr. dag pr. person. Jeg læste Robin Cook's "Abducted". Vi havde **en meget dejlig uge i Bodrum**.



## Hvad vi ikke nåede på vor ferie i Bodrum:

1. At se nærmere på Korsridderborgen St. Peter Castle med de 5 tårne: Italiensk, Tysk, Fransk, Engelsk og Spansk. Og Museet for Oceanografisk Arkæologi, hvor de udstiller skibe fra bronzealderen.
2. Det Ottomanske Værft ved den flotte Marina. Her er der nu kunstgalleri.
3. Udflugter til småbyer og strande i Bodrums omegn.
4. Et besøg i en tyrkisk hammam.
5. At lære lidt tyrkisk: Hello = Merhaba, Welcome = Hosgeldiniz, Thank you = Tesekkür ederim, Cheers = serefe, O.K. = Tamam, Please = Lütfen, Yes = Evet, No = Hayir.
6. Måske en udflugt til Pamukele stenformationerne.
7. At skrive og læse lidt om islam i Tyrkiet.
8. Og så er "The Turquoise Coast" et meget velfungerende turistområde, hvor f.eks. mange russere kommer. Bodrum regnes som de velhavende tyrkeres foretrukne ferieområde, og prisniveauet er lidt højere af den grund. Man kan finde mange helt unikke hoteller f. eks. 2 eksklusive boutique-hoteller som Ece på Sövalye og Hotel Villa Mahal på Chichi Kalkan. I Antalya findes Adam & Eve Hotel med masser af spejle, gratis kondomer og engleudklædte damer ([www.adamevehotels.com](http://www.adamevehotels.com)). WOW Kremlin Palace ligner St. Basil Katedralen på Den Røde Plads ([www.wowhotels.com](http://www.wowhotels.com)). Rixos Premium Hotel er Europas første 7-stjernede hotel ([www.rixos.com](http://www.rixos.com)). Marmara Antalya har 24 værelser i en roterende etage, hvor man kommer 360° rundt på 7 timer ([www.themarmarahotels.com](http://www.themarmarahotels.com)). Der er også et flot hotel på Xanadu Island.

Den danske lyriker og forfatter **Henrik Nordbrandt** boede flere år i Bodrum. Han boede i 1960'erne ligesom mig på klubværelse hos Inge Heeris i Vendersgade. Dødens skygge og de tyrkiske indtryk er fra samlingen *Under mausolæet* (1987), der vel og mærke ikke er et hvilket som helst mausolæum, men Kong Mausolos mausolæum i Helikarnassos (i dag Bodrum):

»Dette er venteværelset  
hvor folk skubber til hinanden  
for at komme først på hospitalet i Bodrum  
Oldtidens Harlicarnassos  
hvor Mausolæet stod.  
Dette er stedet, hvor Mausolæet stod.  
Dette er det blændende lys over stedet.  
Dette er stedet, hvor Mausolæet står  
lige så lidt som i dag  
som da Mausolos for første gang så lyset.  
Dette er venteværelset.«